

Religie Nu



'Wie energie ontvangt, wordt ook geacht die terug te geven'

Foto Eddy Seesing
Tekst Anniek van den Brand

Dr. Paul de Leeuw is Shintomeester van de Yamakage Shintoschrijn in Amsterdam. "Shinto ziet mensen en natuur als een onlosmakelijk geheel. De natuur is niet alleen een voedingsbron maar ook een dynamische cyclus van ontvangen en geven. Shinto noemt de bezielende energie 'kami'. Er zijn ontelbare kami. Ze manifesteren zich in bergtoppen, bomen, rivieren, rotsblokken, de wind of de zon maar ook in Shintoschrijnen. "De foto is gemaakt in de Shintoschrijn in Amsterdam. Ik draag een traditioneel, Japans Shinto- kostuum uit de Heiantijd, waar het van 794 tot 1185 als hofkleding werd gedragen. Ik sta voor de schrijn waar de kami verblijft. Op het offertafeltje staan de dagelijkse offergaven: rijst, zout, water en sake. Want wie energie ontvangt, wordt ook geacht die terug te geven.

"Ik houd een stok vast met papieren slingers - de kannusa. Elke Shintoceremonie begint met een ritueel dat de verontreiniging wegneemt die wordt veroorzaakt door negatieve emoties of gedachten. Het koord van rijststro waaraan papieren bliksemschichten zijn bevestigd, heeft als functie de ruimte te beschermen tegen negatieve energie. Overal waar je ze in Japan ziet, geven ze de verblijfplaats aan van een kami of natuurkracht.

"Meer dan dertig jaar geleden studeerde ik aan de Yamakage Shintoschool in Japan. Daar kreeg ik als eerste niet-Japanner de bevoegdheid om als Shintomeester de traditionele Japanse ceremonies uit te voeren. "Ik word door Japanse bedrijven in heel Europa gevraagd, bijvoorbeeld voor de inwijding van nieuwe gebouwen. In Japan bestaat het al duizenden jaren. Dit jaar vieren we het dertigjarig jubileum van Shinto in Europa."

TEKST ANNIEK VAN DEN BRAND | FOTO EDDY SEESING – 25/08/11, 00:00

Drs. Paul de Leeuw is Shintomeester van de Yamakage Shintoschrijn in Amsterdam.

"Shinto ziet mensen en natuur als een onlosmakelijk geheel. De natuur is niet alleen een voedingsbron maar ook een dynamische cyclus van ontvangen en geven. Shinto noemt de bezielende energie 'kami'. Er zijn ontelbare kami. Ze manifesteren zich in bergtoppen, bomen, rivieren, rotsblokken, de wind of de zon maar ook in Shintoschrijnen.

"De foto is gemaakt in de Shintoschrijn in Amsterdam. Ik draag een traditioneel, Japans Shinto- kostuum uit de Heiantijd, waar het van 794 tot 1185 als hofkleding werd gedragen. Ik sta voor de schrijn waar de kami verblijft. Op het offertafeltje staan de dagelijkse offergaven: rijst, zout, water en sake. Want wie energie ontvangt, wordt ook geacht die terug te geven.

"Ik houd een stok vast met papieren slingers - de kannusa. Elke Shintoceremonie begint met een ritueel dat de verontreiniging wegneemt die wordt veroorzaakt door negatieve emoties of gedachten. Het koord van rijststro waaraan papieren bliksemschichten zijn bevestigd, heeft als functie de ruimte te beschermen tegen negatieve energie. Overal waar je ze in Japan ziet, geven ze de verblijfplaats aan van een kami of natuurkracht.

"Meer dan dertig jaar geleden studeerde ik aan de Yamakage Shintoschool in Japan. Daar kreeg ik als eerste niet-Japanner de bevoegdheid om als Shintomeester de traditionele Japanse ceremonies uit te voeren.

"Ik word door Japanse bedrijven in heel Europa gevraagd, bijvoorbeeld voor de inwijding van nieuwe gebouwen. In Japan bestaat het al duizenden jaren. Dit jaar vieren we het dertigjarig jubileum van Shinto in Europa."

De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden.